

Kom
over
en
help

Interkom

Onder ons
over vrijwilligers en collega's

Ontmoeting
zorgt voor verbinding

voor en door
vrijwilligers

Voorwoord

Beste vrijwilliger,

24 februari 2022. De dag dat alles veranderde. Dat mensen op de vlucht moesten slaan. Dat corona niet langer het nieuws domineerde, maar de inval van de Russen in Oekraïne.

Ook op het kantoor van Kom over en help verliepen de dagen na het verschrikkelijke nieuws heel anders dan verwacht. Je kunt erover lezen in de column van Wilma. Ook de receptie werd overspoeld met telefoontjes: “Kan er een voorlichter komen naar onze verenigingsavond?” “Organiseren jullie ook hulptransporten?”

“Ik wil me graag inzetten, wat kan ik voor jullie doen?” Er is veel welwillendheid om te helpen en te doneren. Prachtig! In deze vernieuwde InterKom vertellen we je meer over enkele projecten die we steunen vanuit ons noodfonds voor Oekraïne.

Op www.komoverenhelp.nl/oekraïne staan nog veel meer verhalen. Laten we de hemel bestormen en het machtige wapen van het gebed gebruiken. Voor vluchtlers én vechters én (Kom over en) helpers.

Met vriendelijke groet,

Marijke Gorter
vrijwilligercoördinator



Een dag uit het leven van...



Gijs van der Laan

“Wil je een stukje schrijven over hoe een werkdag er voor jou uitziet?”, was de vraag van Marijke. Maar dan in driehonderd woorden. Dat was best een uitdaging, want om een beeld te krijgen van mijn werkzaamheden, is het verhaal van één dag niet voldoende. Maar ik doe een poging.

Sinds enkele jaren werk ik nu voor Kom over en help. De werkzaamheden en de diversiteit van mijn taken nemen alleen maar toe. Dat maakt het boeiend. Sinds het begin ben ik verantwoordelijk voor de Donor Journey. Dat houdt in dat nieuwe donateurs een welkomstaartje krijgen en na zes weken een brief waarin ze

hun postwensen kunnen aangeven. Het systeem maakt zelf de selectie en een paar keer per week controleer ik of er donateurs zijn die zoiets horen te krijgen. Vervolgens komen die via een export naar Excel. Door middel van een mailmerge in Word maak ik een document dat geprint en verstuurd kan worden. Daarnaast handel ik adreswijzigingen af die via e-mail of post bij mij komen. Dat betreft dan bedrijven, kerken of scholen. Meestal is er een piek als er een grote mailing is geweest.

Verder kijk ik af en toe naar de bedrijven die ingevoerd zijn in ons adresbestand. Die horen voorzien te zijn van



een branchecode en een doelgroep (bouw, industrie, et cetera). Dit maakt selecties mogelijk. Hierbij is het handig dat we recent een cursus rapportages kregen, want daarmee kun je allerlei selecties uit het systeem halen.

Vanaf half oktober start de winter-campagne. Meestal voer ik alle online machtigingen in, eventueel aangevuld met de kaartjes als er heel veel zijn. Afgelopen jaar hadden we de overgang naar het nieuwe programma Salesforce. Zoals gebruikelijk, waren er in het begin wat kinderziektes die flink wat handmatige correcties vergden. Medio december was er een puzzelactie. Alle puzzelaars

moesten in het systeem worden ingevoerd. Toen deze klus amper klaar was, kwamen de problemen in Oekraïne. Dit zorgde voor veel machtigingen. Alle aanmeldingen voor donaties komen mijn kant op.

Daarnaast weet onze controller me regelmatig te vinden voor correcties in het financiële gedeelte van het systeem. Kortom: een boeiend geheel waar ik inmiddels aardig wat tijd aan besteed, maar nog steeds met veel plezier. Hier laat ik het maar bij...

Gijs van der Laan
kantoorvrijwilliger

Lege plaatsen

In het achterliggende jaar zijn vrijwilligers ons door de dood ontvallen. Wat een groot verdriet voor de naasten.

We hebben hier geen blijvende stad. Dat zien we ook in de vrijwilligerskring. Er is een lege plaats gekomen in gezinnen. Vier vrouwen moeten verder leven zonder hun man. De heren Duijster en Wolting hebben geen vrouw meer. Van harte

Gods nabijheid en kracht toegewenst om dit verlies te dragen.

Uw en jouw meeleven doet goed

We zijn dankbaar voor het meeleven met elkaar in tijden van verdriet en gemis. Stuurt u een kaartje? Via de nieuwsbrieven houden we u op de hoogte, daarin staat ook altijd het adres vermeld.

Op 29 mei 2021 is de heer **J.J. van Deelen** uit Barneveld op 83-jarige leeftijd overleden. Ruim 10 jaar is hij lid geweest van de chauffeurs- en laadgroep. Ook heeft hij samen met zijn vrouw een kledinginzamelpunt in Barneveld gehad.

De heer **K. de Gelder** van het comité in de Alblasserwaard is op 7 november 2021 overleden. Hij is 65 jaar geworden. Al vele jaren leed hij aan de ziekte van Parkinson. Voor het comité was Kees een trouwe, stille kracht. Zo ging hij mee met het bezorgen van de boterletters of hing hij de posters voor de kledingactie op.

De heer **W. van de Biezen** is op 4 januari 2022 overleden. Hij heeft geholpen met het laden van de vrachtwagens en verzamelde kleding in Hoevelaken. Hij is onverwacht overleden aan een hersenbloeding. Dhr. Van de Biezen is 72 jaar geworden.

Ook hoorden we van het overlijden van de heer **H. van de Geest**. Hij is jaren betrokken geweest als vrijwilliger. Het transportbedrijf Van de Geest, dat nu eigendom is van zijn zoon Karel, helpt ons bij het vervoer van de kledingcontainers.

Ook zijn mevrouw **Duijster**, de vrouw van onze vrijwilliger Duijster, en mevrouw **Wolting**, de vrouw van vrijwilliger Wolting, in het afgelopen jaar overleden.



Onder ons

Even voorstellen...

Mijn naam is Janet Krijgsman, ik ben woonachtig in Alblasterdam en al 29 jaar getrouwd met Ton. We hebben zes kinderen en twee kleinkinderen. Omdat mijn man Ton al een aantal jaren lokaal als vrijwilliger actief is voor Kom over en help, heb ik mij bij hem aangesloten. Na ruim 25 jaar ervaring in het naaien van (kinder)kleding ontstond het idee om mijn naaimachine met toebehoren en tijd in te zetten voor Kom over en help. Vanaf maat 56 t/m maat 86 heb ik een kledinglijn ontworpen, die de naam Schattig draagt en die maandelijks wordt uitgebreid. De opbrengst van deze collectie is 100% bestemd voor het goede doel. Waarom zou jij voor een kraamcadeau of iets voor je eigen kleintje kiezen voor Schattig? Omdat Schattig garant staat voor: nauwkeurigheid, originaliteit en kwaliteit. Het allermooiste voor de allerliefste. Jullie bestellingen zie ik graag tegemoet.

Janet Krijgsman
vrijwilliger

WhatsApp: 06-81155190
Instagram: schattig.babykleding



Anton van Raai
vrijwilliger

Ik ben Anton van Raai, 65 jaar, gepensioneerd, wonend in Woudenberg. In mijn werkzame leven ben ik boekhouder geweest en heb ik zowel op een administratiekantoor als bij een vleesgroothandel gewerkt. Sinds mijn pensionering doe ik vrijwilligerswerk voor onze hersteld hervormde gemeente, alsmede voor Stichting Vergaderlokaal Rumelaar en De Grebbelinie. En nu dan ook voor Kom over en help. Ik heb er zin in en hoop op een goede samenwerking met allen.



André Zoutewelle
medewerker

Sinds januari 2022 ben ik, André Zoutewelle (49), drie dagen per week actief voor Kom over en help. Inmiddels ben ik ruim 25 jaar getrouwd met Gerda. Samen hebben we vijf kinderen gekregen en een kleinzoon: Reint. In mijn vrije tijd lees en tuinier ik graag. Muziek speelt een grote rol in ons gezin. Opnieuw een André in het team, ook met een financiële achtergrond. Lange tijd ben ik werkzaam geweest in de financiële dienstverlening. Sinds 2010 mag ik mijn kennis en ervaring inzetten binnen goede doelen. Daarnaast run ik met Gerda een boekwinkel in Ederveen. Samenwerken met ondernemers is een rode draad in mijn werkzaamheden. Bijzonder om binnen Kom over en help als relatiemanager zakelijke markt actief te zijn. Graag lever ik een bijdrage aan de leniging van de nood van vele mensen in Oost-Europa, met het verlangen dat de liefde van Jezus Christus hierdoor ervaren wordt.

Ik ben Joop Daudeij, afkomstig uit de Hofstad, maar nu al bijna 34 jaar woonachtig in Scherpenzeel. De reden om naar Scherpenzeel te verhuizen was simpel: ik werd aangenomen bij Baan Info Systems in Barneveld. Ik werk dus al ruim 30 jaar in de IT. Vanuit mijn professie en met mijn langzaam naderende pensioendatum in het vooruitzicht, heb ik eens om me heen gekeken naar zinvol vrijwilligerswerk. Aangezien mijn vrouw Catharina en ik Kom over en help al vele jaren steunen, was die keus niet moeilijk. Al een aantal maanden mag ik me inzetten om ontvangen donaties te helpen verwerken, een zeer dynamisch gebeuren. Gelukkig hoef ik het niet alleen te doen en krijg ik een bijzonder goede begeleiding. Ik hoop op deze manier een bescheiden steentje te mogen bijdragen aan het welzijn van de doelgroep van Kom over en help.



Joop Daudeij
vrijwilliger

Ik ben Nelleke Boonzaaijer-van Herk en woon met mijn man Dick en vijf dochters in het mooie Woudenberg. Rond mijn twintigste bezocht ik met een groep jongeren uit mijn kerkelijke gemeente kinderevangelisatiekampen in Wit-Rusland en later ook in Oekraïne. In die tijd heb ik kennisgemaakt met het werk van Kom over en help en daar is ook mijn liefde ontstaan voor Oost-Europese medechristenen. Nu, zo'n twintig jaar later, mag ik mijzelf administratief medewerker noemen. Opnieuw mag ik de verhalen horen vanuit het werkveld. Wat is het mooi dat we via partners hulp mogen verlenen, waardoor er een hoopvolle toekomst ontstaat. Ik vind het heerlijk om daar een rol in te kunnen vervullen.

Nelleke Boonzaaijer
medewerker



Eric van den Bunt
vrijwilliger

Mijn naam is Eric van den Bunt, ik ben gehuwd met Jacqueline, vader van drie kinderen en opa van negen kleinkinderen. Ik woon in Leusden en ben 63 jaar oud. Tot 2019 heb ik bij een groot chemisch concern als financial manager en later in product management gewerkt, waarbij ik veel internationale ervaring heb opgedaan. Na mijn vroegpensioenering ben ik op zoek gegaan naar vrijwilligerswerk en nu ben ik onder andere actief bij inloophuis Bij Elim, Voeg Eropaf (schuldhulp) en AutoMatje, daarnaast ben ik penningmeester van SGP Leusden. In januari dit jaar ben ik toegetreden tot het bestuur van Kom over en help. Het is ontzettend fijn om deel uit te mogen maken van deze mooie organisatie, waarbij de focus op ontwikkeling naar zelfredzaamheid, via maatschappelijke zorg, educatie en inkomstengenererende activiteiten mij enorm aanspreekt. De situatie in Oekraïne en alle hulp die door Kom over en help en andere christelijke organisaties wordt gegeven, bewijst te meer hoe belangrijk dit werk is. Ik draag graag mijn steentje bij aan dit mooie werk!



Janneke van Hattum
vrijwilliger

In Achterberg is een nieuw inzamelpunt gekomen. We heten Janneke van Hattum van harte welkom als vrijwilliger!

Mijn naam is Anne Bal, ik ben 29 jaar en woon in Driebergen samen met een huisgenoot. De afgelopen jaren heb ik als leerkracht in het basisonderwijs gewerkt, in de groepen 7 en 8. Ik ben heel blij dat ik me nu voor dit mooie doel mag gaan inzetten, waar eigenlijk mijn hart meer lag/licht dan in het onderwijs. Bij Kom over en help ga ik werken in het deelteam projecten. Hierin start ik met de projecten in de landen Albanië en Oezbekistan. Naast het werken in het onderwijs ben ik reisleader bij Avanta reizen, dus naar het buitenland gaan voor mijn werk is een mooie bijkomstigheid. Ik kijk er erg naar uit om met collega's en partnerorganisaties samen te werken om zo bij te dragen aan een hoopvolle toekomst voor mensen in kwetsbare omstandigheden.



Anne Bal
Medewerker

Vrijwilligerswerk verrichten voor een goed doel door middel van je hobby en werk vind ik een fantastische combinatie. Zeker bij deze organisatie! Ik draai nu twee maanden mee en merk dat dit een fijne en enthousiaste organisatie is. Ik ben 20 jaar en hoop dit jaar klaar te zijn met mijn opleiding visuele media. Hierna zal ik fulltime bezig zijn met het maken van content voor bedrijven en organisaties. Drie jaar geleden heb ik mijn bedrijf (SkyProductions.nl) gestart. Ik vind het belangrijk om naast klanten ook mensen te helpen die hulp hard nodig hebben. Daarom hoop ik samen met de andere vrijwillige video-editors content te creëren die mensen aanspreekt en iets bij ze losmaakt.



Edward van Poelgeest
vrijwilliger



Henk van Hierden
Medewerker

Onder ons

Afscheidsgroet...

Sinds januari 2018 heb ik me ingezet om fondsen te werven bij ondernemers en bedrijven. Ik haalde veel voldoening uit het opstarten van nieuwe projecten, in het bijzonder die met een IGA-karakter (InkomstenGenererende Activiteiten). En natuurlijk zijn de bezoeken aan onze partners dan een kers op de taart. Ik ervaar het als een grote zegen dat ik zo de afbouw van mijn werkzame leven mag vormgeven. Mijn financieringservaring in de bancaire sector vanuit het verleden heb ik acht jaar mogen inzetten in fondsenwerving. Vooral de periode bij Kom over en help lag dicht bij mijn hart. Afgelopen jaren waren vaak turbulent en intensief. De periode met de pandemie en nu de oorlog in Oekraïne vraagt steeds om bijsturing, maar houdt het team ook nauw op elkaar betrokken. Afscheid nemen vind ik vaak lastig. Maar deze keer doe ik het met een heel goed gevoel, omdat mijn opvolging zo goed is verlopen met de komst van André Zoutewelle. Ik wens alle (onmisbare!) vrijwilligers met hem én het gehele team van harte Gods zegen toe!

Aan mij is gevraagd om een afscheidbericht te schrijven voor de InterKom. In 2008 startte ik met werken voor Kom over en help. Mijn taak was het schoonmaken van het kantoorpand. Dit heb ik vele jaren met veel plezier mogen doen ter ondersteuning van het werk van Kom over en help. Nu onze kinderen groter worden, werd het voor mij tijd weer terug te stappen in het reguliere arbeidsproces, wat helaas betekende dat ik dit niet meer kon combineren met mijn taken voor Kom over en help. Hiermee neem ik dan ook afscheid van u. Het ga u goed, Gods zegen gewenst in het mooie werk.

Ruth van Garderen
vrijwilliger

In goed overleg heb ik besloten te stoppen als vrijwilliger. Er zijn veel mooie en nieuwe taken in ons leven gekomen. God wijst zo een nieuwe weg voor ons als gezin. Door de reis naar Armenië ben ik onder de indruk geraakt van de armoede, maar vooral ook van de prachtige projecten van Kom over en help. Met veel liefde en plezier heb ik presentaties gegeven op basisscholen. Ik heb genoten van de spontane reacties van veel kinderen, van hun betrokkenheid op armoede, van hun enthousiasme om hun steentje bij te willen dragen aan de landen waarin Kom over en help actief is. Warme reacties die je niet vergeet: 'Ik ga bidden voor deze kinderen.' 'Ik ga thuis mijn hele spaarpot omgooien.' 'Later wil ik daar ook gaan helpen.' Ik wens jullie allen veel zegen in het prachtige werk. Blijf in Hem, dan draag je veel vrucht! (Joh. 15).



Tineke Wisserhof
vrijwilliger



Margreet van Beest
wed.werker

Dankbaar denk ik terug aan zes jaar met veel onvergetelijke ontmoetingen en bijzondere gesprekken. Mijn werkplek is wel veranderd, maar de missie is gelukkig hetzelfde gebleven. Mensen in kwetsbare omstandigheden een hoopvolle toekomst geven. Dit was een van mijn belangrijkste drijfveren om bij Kom over en help mijn werk te doen. Daar wil ik ook jullie hartelijk voor bedanken! Ik neem dit mee als een waardevolle herinnering! Ik wens jullie toe dat jullie - op weg naar dé toekomst vol van hoop - iedere dag de wijsheid, zegen en nabijheid van onze God mogen ervaren, zowel in het (vrijwilligers)werk als in jullie persoonlijke leven. God zij met jullie tot ons wederzien!

Nu mag ik voor het Leger des Heils in Rotterdam op het cruiseschip MS Volendam de Oekraïense vluchtelingen wijzen op en helpen bij het werken aan een hoopvolle toekomst. Met het regelen van vele praktische zaken, maar juist ook tijdens gesprekken over de zin van het leven en over een toekomst waar ze haast onmogelijk over kunnen nadenken nu ze alles wat ze hadden achter zich hebben moeten laten. De afgelopen twee maanden hebben de Oekraïners onbeschrijfelijk veel leed met me willen delen. Er zijn al heel wat tranen gelaten. Er zijn meer vragen dan antwoorden. Maar we hebben als christen wel altijd iets waardevols in handen met de prachtige missie om elkaar en de wereld te wijzen op de toekomst vol van hoop die God ons vandaag al wil schenken.



Door: Gerieke Barreveld

Oorlog in Oekraïne

Op donderdag 24 februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen. Na maanden van dreiging en oplopende spanningen was de oorlog nu echt begonnen. Geen speculatie meer, maar realiteit.

Algauw stroomden de berichtjes uit Oekraïne bij ons binnen. Van Irina bijvoorbeeld uit Zjtomir: “De situatie is erg gespannen. Ook Zjtomir is gebombardeerd. Verschillende militaire opslagplaatsen zijn getroffen. We

zien hier kilometers lange rijen bij benzinestations, apotheken en winkels. Bij de banken is het druk en met een pas betalen in de supermarkt is bijna onmogelijk... We zien veel paniek, angst, spanning en bezorgdheid. We kunnen

“De situatie in het land veranderde snel en al gauw werd duidelijk dat het om een grote humanitaire ramp ging.”

weinig doen en dat verlamt. Mensen gaan massaal naar plaatsen waar ze denken dat het veilig is. Maar die plekken zijn er bijna niet, omdat heel Oekraïne beschoten is.” Het eerste wat we deden, was proberen contact te leggen met al onze partners in Oekraïne. Hoe gaat het met ze? Waar zijn ze en wat doen ze? Blijven ze of zoeken ze een veilig heenkomen? Verscheidene projecten kwamen direct stil te liggen door de afgekondigde staat van beleg. Voor veel partners was het niet langer veilig om hun activiteiten uit te voeren. En was het eerst nog wel veilig, een aantal uren of dagen later kon de situatie compleet anders zijn. Oksana verbleef zes dagen lang in een schuilkelder mét de tien kinderen uit kindertehuis The Good Shepherd. Op dag 7 besloten ze toch te vertrekken uit Irpín en een veilig heenkomen te zoeken in Duitsland.

Hefdig en hectisch

De eerste twee weken waren ontzettend heftig en hectisch. Hefdig vanwege de vreselijke foto's en video's die we doorgestuurd kregen en de verhalen die we hoorden van onze partners. Verhalen van verlies, pijn, boosheid en verdriet. Daarnaast was het ook hectisch. De situatie in het land veranderde snel en al gauw werd duidelijk dat het om een grote humanitaire ramp ging. Er werd een noodfonds opgericht en Kom over en help sloot aan bij het Christelijk Noodhulpcluster. Veel overleggen volgden om de noodhulp goed op gang te krijgen en af te stemmen met de aanwezige organisaties. Er moest ontzettend veel gebeuren in korte tijd. Tegelijk was het ook fijn om concreet iets te kunnen betekenen voor onze partnerorganisaties en de vele mensen in nood.



Bewondering

Veel bewondering heb ik voor onze partnerorganisaties in Oekraïne én Moldavië. Wat een moed, inzet en veerkracht hebben zij laten zien! Ik denk dan bijvoorbeeld aan de medewerkers van onze partnerorganisatie Perspectiva 21.3 in Brovary, Kiev. Zij verkeerden lange tijd in het middelpunt van strijd, toch gingen ze onophoudelijk door met het uitdelen van soep, brood en medicijnen aan mensen die in nood verkeren. En wat te denken van de mensen van organisatie FriendsExist! in Rivne. In samenwerking met stichting World Partners hebben zij duizenden kilo's aardappels, meel en vlees verspreid om mensen in

Oekraïne van voedsel te voorzien. Naast hun reguliere projecten zetten onze partners in Moldavië zich in voor de vele vluchtelingen die in hun land een veilig heenkomen zochten.

Blijf bidden

Op het moment van schrijven is de oorlog al ruim zes weken bezig. De noodhulp is goed op gang gekomen, de eerste interventies zijn gepleegd en de volgende projecten worden voorbereid, gericht op voedselzekerheid, maar ook op de verwerking van oorlogstrauma's. Het front lijkt zich steeds meer te verplaatsen naar het oosten en zuiden van Oekraïne. Partnerorganisaties ten westen van Kiev

zijn er nog niet gerust op, maar kunnen voorzichtig weer op adem komen. Voor andere partnerorganisaties loopt de spanning op... Bijvoorbeeld voor de organisatie Emmanuel in de buurt van Odessa. Andrey, de directeur van Emmanuel vertelt: "Nu we gezien hebben wat het Russische leger in Boetsja heeft gedaan, willen we hier niet langer blijven

en wachten tot hier hetzelfde gebeurt. Wij bidden en hopen dat dit hier niet zal gebeuren, maar dat hoopten degenen die daar verbleven ook." Aan u en jou de vraag of je Oekraïne wilt blijven omringen met gebed. "Want", zegt Andrey, "we zien hoe als antwoord op jullie gebeden en die van duizenden anderen, wonderen gebeuren."





Call to action

Wat kun jij doen?

Wil je ook graag je steentje bijdragen aan de hulp voor de oorlog in Oekraïne? We delen graag een paar acties met je.

Op onze website houden we een liveblog bij over de situatie in Oekraïne. Leef mee en deel deze liveblog via social media,

zodat ook andere mensen over ons werk horen. Organiseer een collecte voor het noodfonds in je kerkelijke gemeente. Stuur een kaartje ter bemoediging naar onze christelijke partners in Oekraïne en Moldavië. Laat hiermee blijken dat we aan ze denken en voor ze bidden!

Adres

Stuur je kaartje naar: Kom over en help,
Beurtschipper 14, 3860 AC Nijkerk
t.a.v. Marijke Gorter

Kleding inzameling

Veelgestelde vragen over de kledinginzameling zijn te vinden op de website. Je kunt de mensen die kleding komen brengen hier ook naar doorverwijzen.

[komoverenhelp.nl/kleding](https://www.komoverenhelp.nl/kleding)



€ 42.000



Uitstapje naar het sorteercentrum

Een grote touringcar bracht ons op 25 maart met 35 kledingvrijwilligers naar Etten-Leur. In deze plaats bevindt zich een sorteercentrum waar we mee samenwerken. De ingezamelde kleding gaat hier in onze zeecontainers naartoe. We hebben gezien dat onze kleding werd gelost. Het was goed en indrukwekkend om zo met eigen ogen te ontdekken waar onze kleding terecht komt en hoe het sorteerproces eruit ziet voordat de kleding naar het buitenland gaat. Verder hoorden

we dat we voortaan ook knuffels mogen inzamelen en zagen we hoe zinnig het is als schoenen aan elkaar gebonden zijn. Op www.komoverenhelp.nl/vrijwilligersportaal is een video met een terugblik op het uitstapje te bekijken.

In het voor- en najaar geven we de kledinginzameling via diverse middelen extra aandacht. We merken dat dit resulteert in meer kilo's aan kleding.

Ontmoeting

video-editors en
vormgevers

Op 18 maart hebben we een fijn ontmoetingsmoment gehad met de video-editors en de vormgevers. Jonge vrijwilligers mét talent die zich vanuit hun expertise inzetten voor Kom over en help. We hebben genoten van de lunch en de ontmoeting.

Met de vormgevers hebben we 's morgens een training gevolgd. En de video-editors? Die kunnen je alles vertellen of beter gezegd wijsmaken over de beste camera's en de mooiste drones.



Ga voor meer
verkoopproducten
naar: www.komoverenhelp.nl/vrijwilligers
én bekijk de mooie
vrijwilligersvideo!



advertenties

Fotokaarten

25% van de opbrengst
gaat naar
'Kom over en help'



Wilt u de fotokaarten bekijken of bestellen?
Ga naar: www.jennitaphotography.nl



Column

Alles wérd anders Alles wórdt nieuw

Gestructureerd. Zo zou ik mezelf wel kunnen omschrijven. In grote lijnen had ik mijn dagplanning voor 24 februari dan ook rond. Een planning die bij het aanbreken van de dag gelijk de prullenbak in kon. Want enkele uren voordat mijn werkdag begon, was Rusland Oekraïne binnengevallen. En daarmee werd alles anders.

De persoonlijke verhalen van onze Oekraïense partners raakten me enorm. Hun berichten stonden bol van de emotie. Angst, paniek, onzekerheid. Mijn hart brak... Zo ook bij het lezen van het verhaal van Irina uit Zjtomir.

Irina is halsoverkop gevlucht en na een lange en gevaarlijke tocht aangekomen in Polen. Ze schrijft: "Het doet zo'n pijn. Ik kan nog steeds niet geloven dat dit waar is. Ineens past mijn leven in een rugzak die ik in één uur moest inpakken..."

Op maandag 7 maart was (een heel verdrietige) Irina bij ons op kantoor. Ik verzorgde de weekopening. Met elkaar hebben we stilgestaan bij Openbaring 21:5. 'En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar.' In dit perspectief hoef ik (en hoef jij) niet te wanhopen wanneer alle ellende van deze wereld op me (op jou) afkomt. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw.

Wilma van Maanen-Versteeg



Zie, *Ik*
maak alle
dingen
nieuw.